



Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Kerkgebouw Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein (Parkeren op 'De Bleek')
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein

College van Kerkrentmeesters Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
College van de Diaconie Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

Kerkelijk werk : Leon Teubner, omzien-naar-elkaar@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon : Jan Bekker, diaconie@pkn-ravenstein.nl
Kopij-adres : kopij@pkn-ravenstein.nl

INLEVERDATA VOOR 30 MEI BETREFT EDITIE JUNI T/M AUGUSTUS

Opmaak, Layout Eelco van Vliet
Eindredactie Corinne Verbraak
Distributie Jan Bekker

De kerkenraad vergadert in de komende periode op 10 mei 19.30 uur in de Uitkomst.

Kerkdiensten

2 april	10:00 u	Ds. G. Boer	
7 april	19:30 u	Leon Teubner	Goede Vrijdag met jongeren
9 april	10.00 u	Ds. P.A. Baars	Pasen
16 april	10:00 u	Leon Teubner	
7 mei	10:00 u	Ds. P.A. Baars	Avondmaal
21 mei	10.00 u	Peter de Koning	Hemelvaart
28 mei	10:00 u	Ds. P.A. Baars	Pinksteren
4 juni	10:00 u	Ds. E. v/d Berg-Strijker	

Mocht er oppas en/of kindernevendienst nodig zijn op een zondag dan wordt dit geregeld.



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl

Schoonmaakrooster

2 april	Matty en Henny vd K.
7/9 april	Lisette en Hans
16 april	Lens en Nico
7 mei	Matty en Henny v/d K.
21 mei	Lisette en Hans
28 mei	Lens en Nico
4 juni	Matty en Henny v/d K.



Omzien naar elkaar

Graag brengen wij het volgende nogmaals onder uw bijzondere aandacht. Enige tijd geleden heeft de Kerkenraad het initiatief genomen om een zogenaamde 'bezoekgroep' te starten. Daarmee wordt een aantal reeds bestaande losse initiatieven gebundeld.

Doel is omzien naar elkaar; door en voor leden van onze eigen kleine gemeente. Wat extra aandacht voor leden die misschien (te) weinig sociaal contact ervaren of zelf moeilijk initiatief tot contact kunnen nemen.

Juist voor hen wil de bezoekgroep een luisterend oor en een open hand bieden. Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek over hetgeen ons bezighoudt. Vanzelfsprekend zijn wederzijds respect en vertrouwen belangrijke uitgangspunten.

De bezoekgroep bestaat uit zes vrijwilligers, te weten: Jan & Matty Meerdink, Jannet Liefthing, Nico Schloen, Elly Vreenegoor & Leon Teubner. Misschien vindt u het ook wel fijn als iemand van de bezoekgroep u af en toe eens bezoekt, omkijkt naar u. Of hebt u mogelijk voorafgaand nog vragen? Dat kan natuurlijk!

Meer informatie: Leon Teubner (coördinator, 06-18 33 29 29)

Dag Hammerskjold en de Johannes Passie

Dit jaar organiseert Karmelkring Oss in het voorjaar twee bezinningsbijeenkomsten rondom het thema: "de mystieke weg".



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl

De tweede bijeenkomst is komende zaterdag 1 april. Dan zal Ad de Keijzer, auteur van verschillende boeken en artikelen over de Passies van Bach, ons inleiden in de Johannespassie.

Deze bijeenkomst is van 10.00-15.00 uur.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5 p.p.

Ook deze bijeenkomst is in de Valkenburcht, Kasteelseplaats 4 te Ravenstein.
Informatie: Leon Teubner: karmelkringoss@gmail.com

Van de Vrouwenvereniging

Op 15 maart zouden we ons voorbereiden op Pasen. Echter een van de dames stelde voor om sieraden te gaan maken. Dit was erg leuk en iedereen heeft iets moois gemaakt.

Een activiteit die voor herhaling vatbaar is.
Betreft Pasen, ach een lekkere "paas"cake en "paas"eitjes bij de koffie maakt het al bijna Pasen toch??

Onze volgende activiteit is op woensdag 19 april.
Het bestuur heeft wederom een verrassing voor ons. Leuk hoor, we wachten af.



En het bestuur is ook al bezig met de voorbereidingen voor ons jaarlijks uitje in mei, als je dicht op het vuur zit, hoor je nog weleens wat... het wordt weer leuk, gezellig en lekker..

We zijn met 9 dames en vinden het erg gezellig als er meer dames bij ons aansluiten. Kom je gezellig koffie-/theedrinken? Je bent van harte welkom.
De data voor de avonden vind je ook terug in de gemeentebrief, maar je mag ook altijd iemand van het bestuur aanspreken. Dat bestaat uit Henny de Vlugt, Diny Bak en Marry van Oosteren.

Een van de dames..... *Corinne*



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl

Goede Vrijdagviering door de jongerengroep



Wij zijn erg blij dat de jongeren ons weer willen helpen om een mooie, passende Goede Vrijdagviering neer te zetten. De viering van vorig jaar was erg goed bevallen en deze viering hebben we aan de jongeren voorgelegd. Maar twee keer dezelfde viering, daar houden ze niet van. Er zijn liederen en gedichten bij gezocht, aangevuld met hun eigen gedachtengang hierover. De viering ziet er weer geweldig uit. Wij kijken er erg naar uit en hopen dat jullie ook net zo nieuwsgierig zijn en komen luisteren naar deze viering.

Jan Meerdink, Mirjam vd Burgt, Leon Teubner en Corinne

Verbraak

Levensverhalen, schaamte en voldoening

Mijn vroegere buurman Johan Hinkamp was al ver in de 90 toen hij mij een paar prachtige verhalen heeft verteld over vroeger. Het bijzondere van deze verhalen was dat ze je aan het denken zetten.

Mijn vraag was als U nu zo terug kijkt op Uw leven?
Wat zou U anders gedaan hebben, Johan begon te vertellen.

Ik jong was jong tijdens de oorlog, het was echt een spannende tijd: hoe bleef je uit handen van de Duitsers; de tewerkstelling in Duitsland ontlopen, maar ook hoe kwam ik s 'avonds bij mijn Mina (m'n vriendin) want het was spertijd en niemand mocht zich s'avonds zonder speciale pas buiten vertonen. Dan was het sport om via allerlei sluiproutes (soms kruipend door droge greppels) uit handen van de zwarten, een soort politie te blijven. Ik kreeg een enorme kik van de spanning want al met al was het echt gevaarlijk de zwarten schoten met scherp als ze iets verdachts zagen. Maar als ik dan uiteindelijk bij mijn Mina was dan was de beloning des te mooier. Het waren wilde tijden ook wat de seks betreft. Zo kwam dan de bevrijding, iedereen was uitzinnig blij. Maar het land lag in puin, er was bijna niets en het kleine beetje dat er nog was zat op de bon.



Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Ik zat rustig te genieten van dit mooie verhaal maar toen gebeurde het; Hinkamp met zijn ruim 90 jaar stond op en zwaaide vol vuur met zijn armen.

Weet je wat ik een jaar na de bevrijding gedaan heb?

Mijn vader had mijn beide benen moeten breken.

Ik ken Johan Hinkamp als een vriendelijke man, ik schrok enorm en bereide mij al voor op een verschrikkelijk scenario.

Hij herhaalde; mijn Vader had me mijn beide benen moeten breken.

Weet je wat ik gezegd heb?

Een jaar na de bevrijding heb ik gezegd: Vader Ik vind er niets meer aan, Ik zou willen dat het weer oorlog was want er gebeurt nu helemaal niets spannends meer.

Pas later begreep ik waarom Johan Hinkamp juist dit zo erg vond. Wij allemaal (ook Johan Hinkamp) kunnen verslaafd raken aan de spanning, de kik, het geeft een gevoel dat je leeft. Maar het probleem is dat we dan meestal geen rekening houden met de gevolgen voor anderen. Hierna heb ik Hem de vraag gesteld: wat is goed geweest in Uw leven, waar kijkt U met voldoening op terug?

Zijn verhaal ging verder:

Na de oorlog ben ik getrouwd met mijn Mina maar helaas konden we samen geen kinderen krijgen, via adoptie hebben we alsnog twee kinderen op mogen voeden. Ik ben best succesvol geweest in mijn werk (hij was eigenaar van een SPAR-

Goede Vrijdag -
Het leed doorleven.

Het leed komt onvermijdelijk op Hem aan,
onmogelijk om het af te weren,
met geen tranen te bezweren,
door de dood heen is het pas weggegaan.

Door het lijden en de dood heen
is zijn Leven doorgegaan.
Vanuit God is Hij onverwacht
opgestaan,
weggerold is voorgoed de
steen.

God zal ook ons niet verloren
laten gaan,
als wij lijden aan het leven,
wanhopig zijn in angst en
beven,
schuilend in zijn schaduw gaan
staan.

Dan zal ook aan ons gebeuren,
wat aan Hem ooit is geschied,
die voor ons het leven liet:
eeuwig leven zonder treuren.

Bij Hem thuis zijn alle dagen,
voor altijd met Hem verder
leven,
van Hem leren onszelf te geven,
durven wij dat met Hem te
wagen?

(Leon Teubner)



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl

winkel) maar als ik terugkijk zijn er twee dingen in mijn leven waar ik met heel veel voldoening op terug kijk.

Toen ik met pensioen ging ben ik gaan werken bij de uitvaartverzorging, ik was uitvaartleider en had het contact met de nabestaanden als iemand was overleden. Er gewoon zijn en de zaken praktisch te regelen, mensen bijstaan met name als er verdriet is, dat geeft voldoening dat was echt mooi werk.

Maar weet je waar ik ook met een heel fijn gevoel aan terug denk; ik heb vroeger in de zondagschoolleiding gezeten, de verhalen verteld uit de Bijbel en ik weet zeker daar hebben veel jongeren daar later in hun leven iets aan gehad hebben, ook daarin heb ik een verschil kunnen maken.

Johan Hinkamp is onlangs overleden op 100 jarige leeftijd, op de rouwkaart stond; "Jezus is overwinnaar".

Elke keer ik als ik weer aan Johan denk dan krijg ik een warm en dankbaar gevoel en ben ik blij dat ik hem gekend heb.

Jan Meerdink

ps. Voor de gemeentebrief is dit de verkorte versie, op de site kunt U een uitgebreide versie vinden.



Begraafplaats 't Polleke

Het schiet al erg op met de veranderingen die plaatsvinden rondom de begraafplaats.

Deze is voortaan te bereiken via een bruggetje.

Tevens gebeurt er ook erg veel op de tuinen en de begraafplaats zelf.

En eindelijk zijn we zover dat we nieuwe begroeiing mogen planten.

Dit gaat gebeuren op zaterdagmorgen 15 april as, met begeleiding van een hovenier.

We hebben al een aardig groepje mensen die helpen, maar mocht je tijd en zin hebben. Een paar goede handen zijn van harte welkom.

Laat je dit wel even weten aan Hans van Aalten of Corinne Verbraak, dan kunnen



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl

we ons voorbereiden op de werkzaamheden en de koffie.

En ach, mocht je nieuwsgierig zijn naar de veranderingen, we zijn aanwezig, dus het hek is open en een kijkje nemen is ook prima.

Hans van Aalten, 06 30 46 19 76 of Corinne Verbraak, 06 13 06 19 31



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl

Op weg van het Kruis naar de Paasmorgen!



Halleluja !!



Om met Hemelvaart naar de Vader te gaan de Heilige Geest
met Pinksteren weer op aarde in de harten van de mensen.

Op weg naar Pasen, een goede week toegewenst.



**Gemeentebrief
april & mei 2023
PKN Ravenstein**
www.pkn-ravenstein.nl



**Opgevaren ten hemel
(Nel Benschop)**

Een wolk nam U weg voor hun ogen:
Uw werk voor het volk was gedaan;
Hun hart was onrustig, bewogen,
Toen zagen ze engelen staan.

Zij zagen Uw zeeg'nende handen,
De lucht leek een lichtende poort;
Zien licht, als de zon niet meer schijnt.
En ik, Heer, Ze voelden Uw stem in zich branden:

'Ga heen en verkondig Mijn woord.'
Wel staarden zij lang nog naar boven:
(de liefde houdt vast tot het eind)
Maar wie in een weerzien geloven

hoewel ik mag weten
Dat Gij mij een woning bereidt,
Dat Gij op Uw troon gezeten,
Dat Gij mijn verdediger zijt,
Ik ben vaak zo klein van vertrouwen;

Gij zijt zo verheven, zo hoog;
Toch mag ik U eenmaal aanschouwen
Als Koning en Vriend –
oog in oog